

GvL 643 Vol van verwachting

1 Vol van ver - wach - ting bin wij hier kom - men,
um weer te we - ten waar - veur wij be - staot.
Van bin - nen hiel stil wordend en lon - gernd te heu - ren
het lim - ti - ge Woord dat van - neis giet ge - beu - ren
waar meen - schen in an - dacht en lief - de ver - staot.

- 1 Vol van verwachting bin wij hier kommen
um weer te weten waarveur wij bestaot.
Van binnen hiel stil wordend en longernd te heuren
het limtigitige Woord dat vanneis giet gebeuren
waar meenschen in andacht en liefde verstaot.
2. Tied löp deurien, verleden wordt heden,
wat ankomp is nou, maor aaid blef het Woord:
het döt oes d'ran deenken hoe as wij bedoeld bint,
mak nei hiel de wèrld waar wij met vergreuid zint,
de opdracht aan alles wat aom scheidt giet deur.
3. Wij bint hier samen um te gaon vieren
uur van gemienschup, van Woord en van Giest,
dat warm en met liefde en locht is deurweven,
dat oes helpt oes leven vanneis vörm te geven.
Vol van verwachting staow klaor veur dit feest.

oorspr. tekst: M. Kojck de Bruine
melodie: E. Silcocks
umzet deur: A. Streutker